



Nicolaas Nieuwsbrief 3 november 2024

‘Ter overweging’

Bij het aanbreken van de herfst viert de kerk Allerheiligen en Allerzielen.

Op het ogenblik dat in de tuin de bladeren vallen en je meteen weer heel ver kunt zien door de bomen, valt ook onze blik op die wereld die over de horizon ligt: de onzichtbare wereld van God en zijn heiligen en van hen die ons hebben verlaten om terug te keren naar het Vaderhuis.

Rond dezelfde tijd is het Halloween. Kinderen rukken uit met maskers en er prijken pompoenen met kaarsjes alom. De laatste jaren is het een hype geworden. Even griezelen dus.

Het is merkwaardig hoe het in onze samenleving langzaam verglijdt van het echte naar de fantasie. Op zich is dat natuurlijk geen ramp. Het is alleen vervelender als je ziet wat je verloren hebt. Bij gebrek aan een echte, reële onzichtbare wereld behelpen we ons maar met imaginaire onzichtbaarheid die we zelf hebben bedacht. De echte troost die van elders – van God – kwam, putten we nu uit onszelf. Zelftroost dus.

We moeten geen kruistochten ondernemen tegen de secularisatie van de wereld van het geloof en de christelijke feesten. De beste remedie om aan die ‘verarming’ van de secularisatie te ontkomen, zal wel zijn dat wij christenen Allerheiligen, Allerzielen en de andere feesten met veel geloof en geestdrift vieren. Op termijn zal goede waar zichzelf wel prijzen.

Fictie boeit wel, maar bezit niet het geheim van het echte geluk: ze verlost niet.

Dank

Op feestelijke wijze is afgelopen zondag vanuit onze kerk het startsein gegeven voor het jubileum 750 jaar Amsterdam. Met een indrukwekkende viering waarin ook mooie woorden van verbinding gesproken zijn door de burgemeester en de bisschop, heeft deze start eer gedaan aan een jubileum dat haar oorsprong heeft in een religieuze context. Velen hebben zich voor en achter de schermen voor deze viering ingezet en daar wil ik hen enorm voor bedanken. Onze koster, de assistenten, de koorleden en dirigent en organist, de gastvrouwen en heren, hen die de catering hebben verzorgd, de klokkenluiders en collectanten. Met elkaar is wederom iets moois tot stand gebracht en dat stemt tot grote dankbaarheid.

Viering Allerheiligen/Allerzielen

Op 1 november a.s. is het hoogfeest van Allerheiligen. Die dag is er om 12.30 uur een eucharistieviering die verzorgd wordt door de Spaanstalige Gemeenschap.

Om 2 november a.s. herdenkt de Kerk traditiegetrouw haar overledenen. Dit jaar zal de Cappella Nicolai deze viering muzikaal omlijsten met het volledige Requiem van Duruflé.

Het is zelden dat dit prachtige requiem in een liturgische setting volledig wordt gezongen.

Die avond (zaterdag 2 november) is om 20.00 uur de eucharistieviering waarin we onze doden gedenken en getroost mogen worden door dit prachtige muzikale werk van Duruflé.

Op deze zaterdag vervalt de mis van 12.30 uur.

Roepingenweek

Van 3 t/m 9 november a.s. is de jaarlijkse Roepingenweek. Jongeren kunnen zich oriënteren op hun mogelijke roeping en kennis maken met het seminarie en de verschillende congregaties en instituten in ons bisdom. Op de website www.volgjeroeping.nl valt er alles over te lezen en ook hoe in contact te komen om over roeping te spreken. En natuurlijk bidden we in de komende week heel bijzonder voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Herdenkingswake vluchtelingen 2024

Op zondag 3 november a.s. vindt de jaarlijkse oecumenische wake plaats in de Mozes en Aaronkerk aan het Waterlooplein. Het is ieder jaar een indrukwekkende viering waarbij vele kerkelijke en andere religieuze gemeenschappen bij betrokken zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u alle informatie over deze bijzondere viering.

Met een hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis

Kinderen

Op 1 november vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen. In een feestelijke viering gedenken we dan alle bekende en onbekende heiligen die hun leven met Christus geleefd hebben en nu onze voorsprekers zijn in de hemel.

Op 2 november gedenken we alle mensen die gestorven zijn. Wij worden uitgenodigd hen met onze gebeden te begeleiden op hun weg naar de volledige opname in Gods allesomvattende Liefde.

Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.



QR-code (voor donaties)



Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers

Zondag 3 november 17.00u: Vespers van de 31e zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora

Zondag 10 november 17.00u: Vespers van de 32e zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra

met commemoratie van St Maarten

Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zaterdag 2 november: Pastoor Eric Fennis (**Allerzielen 20.00 uur**)

Zondag 3 november: Pater Jan Stuyt SJ

Zondag 10 november: Pater Jan Stuyt SJ

Liturgische muziek

ALLERZIELEN

Zaterdag 2 november 17.00 uur Nicolaas Chorale

Never weather-beaten sail *Wood*

Responses: Radcliff

Office Hymn: Lucis creator optime

Psalm 23

Evening service in E *Statham*

Justorum animae *Stanford*

Hymn: There is a land of pure delight MENDIP

In manus tuas II *Sheppard*

Zaterdag 2 november 20.00 uur Cappella Nicolai

Tijdens deze Eucharistieviering wordt het volledige Requiem van M. Duruflé gezongen

Zondag 3 november 10.30 uur Basilica Consort

Missa O quam gloriosum *Victoria*

Justorum animae *Jackson*

There is an old belief *Parry*

I give you a new commandment *Sheppard*