



Nicolaas Nieuwsbrief 24 november 2024

Ter overweging

Staande voor Pilatus belijdt Jezus dat Hij Koning is en gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid: 'al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.'

Feitelijk tekent Jezus daarmee zijn doodvonnis omdat de Joden dit godslasterlijk vinden.

Maar Jezus gaat de koninklijke weg van de dienstbaarheid, trouw en liefde die alle menselijke voorstellingen te boven gaat.

Ten diepste gaat het voor iedereen die Jezus volgt om overgave, om het loslaten van zichzelf en te durven vertrouwen op zijn Woord.

Het Woord dat uit de hemel is neergedaald. Dat is en blijft voor elke gelovige een uitdaging die niet zonder gebed en genade te volbrengen is. Dat roept gelovigen nog meer op om niet alleen stand te houden in hun geloof en overtuiging maar om dat geloof ook uit te dragen en te laten zien.

Christenen kunnen met alle andere mensen van goede wil het verschil maken in onze wereld en niet alleen omdat de liefde centraal staat maar omdat de totale liefde ook geleefd kan worden dankzij Christus zelf. Christus is op het kruis enerzijds de lijdende maar ook de zegevierende Christus die in liefde zelfs de dood heeft overwonnen.

Het feest van deze zondag is het moment om de oogst binnen te halen van het afgelopen jaar. Hoe ver zijn wij met Christus meegegaan? Is het genoeg om weer een nieuwe Advent te kunnen beginnen? Een nieuwe Advent waarin Christus vanaf de allereerste dag het laatste woord mag hebben.

Met Christus aan onze zijde kunnen we er een goed jaar van maken. Koninklijk naar het voorbeeld van de Koning van hemel en aarde.

Middag van Barmhartigheid

Deze zondag 24 november wordt er weer een Middag van Barmhartigheid gehouden in de Papegaai aan de Kalverstraat. De middag begint om 12.30 uur met een eucharistieviering en aansluitend blijft de kerk open tot 15.30 uur. Er is gelegenheid tot aanbedding, een persoonlijk gesprek of het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Wellicht een mooi begin op weg naar de komende advent.

Geloofsavond II over de sacramenten'

Aanstaande donderdag 28 november is de tweede geloofsavond in de serie over de sacramenten. Deze avond spreken we over het huwelijk en het priesterschap.

We overwegen een bijbeltekst en staan stil bij de betekenis van deze sacramenten.

Voor wie er de vorige keer niet bij was en zich nog aan wil sluiten is alleen even aanmelden voldoende (efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl) De avond begint om 19.30 uur.

Advent Carol Service

Op zaterdag 30 november a.s., op de vooravond van de eerste zondag van de Advent, wordt traditioneel de Advent Carol Service gezongen. Lezingen afgewisseld door prachtige advent carols bereiden ons voor op deze bijzondere tijd van het jaar. U bent van harte welkom. De viering begint om 17.00 uur.

Toegangsbewijzen nachtmissen

Nu we ons in de laatste twee maanden van het jaar bevinden komen ook de vragen naar de kerstvieringen op 24 december weer volop tot ons. Voor het volledige overzicht van de vieringen verwijs ik u graag naar de website. Voor de kerstvieringen op 24 december (20.00 uur en 22.00 uur) zijn toegangsbewijzen nodig. Die zijn vanaf **1 december a.s.** gratis verkrijgbaar bij de desk achter in de kerk. Wel vragen wij om een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het kerstfeest.

Kruispunt TV

Op zaterdag 30 november staat Kruispunt TV in het teken van Sint Nicolaas. Op verschillende wijzen wordt deze heilige belicht. Vooral vandaag de dag als de goedheiligman voor de kinderen, is veel van zijn geschiedenis onbekend. Kruispunt gaat daar op in en heeft daarvoor ook mooie beelden gemaakt van onze kerk, bijzonder van de schilderijen en andere plekken die naar Sint Nicolaas verwijzen. De uitzending is te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Geloofscursus 2025

Even leek het erop dat er dit jaar geen aanmeldingen waren voor de geloofscursus die wij als parochie sinds vorig jaar samen verzorgen met de collega's van de Krijtberg. Inmiddels heeft zich toch een mooie groep gevormd die vanaf januari van start gaat. Aanmelden kan nog steeds en zie daarvoor de flyer die bij deze nieuwsbrief is ingesloten.

Met een hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis

Kinderen

Zondag vieren we het feest van Christus Koning. Maar wat voor een koning is Jezus? Wie kan eigenschappen van Koning Jezus noemen? Lijkt Jezus op een wereldse koning? Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.

QR-code (voor donaties)



Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!



Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers

Zondag 24 november 17.00u: Vespers van Christus, Koning van het heelal, o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 1 december 17.00u: Vespers van 1e Advent, o.l.v. Laine Tabora

Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zondag 24 november: Pastoor Eric Fennis

Celebrant zondag 1 december: Pastor Marc Timmermans

Liturgische muziek

HOOGFEEST CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

Zaterdag 23 november 17.00 uur

Cappella Nicolai

A Hymn for St. Cecilia *Howells*

Responses: Leighton

Office Hymn: Thy kingdom come ST. CECILIA

Psalm 93

Evening service in G *Sumsion*

Give unto the Lord *Elgar*

Hymn: Crown him with many crowns **DIADEMATA**

Zondag 24 november 10.30 uur

Basilica Consort

Missa Cantatibus Organis *Villani*

Ecce vicit leo *Philips*

Omnes gentes, plaudite *Tye*

O sacrum convivium *Marenzio*