



Nicolaas Nieuwsbrief 10 november 2024

Ter overweging

In een tijd van 'elk voor zich', waarin bijna iedereen gedwongen wordt om 'naar de eerste plaats te dingen', is het goed dat er mensen zijn die vaak niet meer in staat zijn om zichzelf te behelpen en die ons met de neus drukken op de interne wederzijdse afhankelijkheid van oud en jong.

Iedereen heeft iedereen nodig.

De samenleving is geen handelsbeurs waar ieder met zijn 'kraampje' staat en zijn waren aanprijst; ze is een bijenkorf waar alle bijen samenwerken aan de ene honingraat voor de winter.

Voor de bijbel is de ouderdom met zijn gebreken en zijn grenzen nooit in staat om Gods plan met de mensen te doorkruisen en nog minder te verijdelen.

Steeds weer worden oudere vrouwen vruchtbaar: Sara wordt de moeder van een groot volk; Elisabeth ontvangt Johannes de Doper.

De jeugdige kracht van God laat zich niet tegenhouden door de onmacht van de natuur.

Paulus schrijft: 'Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen (1 Kor. 1, 27).

In een tijd waarin de waarde van een mens vaak wordt gemeten aan zijn nuttigheid en rendement, is dit bijbelse mensbeeld misschien vreemd, maar zeker zo genezend.

Deurcollecte Willibrordzondag

Deze zondag vieren we Willibrordzondag en houden we een deurcollecte voor de landelijke Willibrordvereniging die al jaren ijvert voor een goede oecumenische samenwerking in Nederland. Er worden de nodige initiatieven op landelijk niveau ondernomen en dat behoeft financiële steun.

Nieuw boek pater Peter van Dael SJ

Er is een nieuw boek verschenen van de hand van pater Peter van Dael SJ met de titel: "Van catacombe tot Sixtijnse kapel" en gaat over de verbeelding van het geloof in de vroegchristelijke tijd, middeleeuwen en renaissance. Pater van Dael geeft er ook drie lezingen over in de komende maanden. Alle informatie vindt u op de bijgevoegde flyer.

Toegangsbewijzen nachtmissen

Nu de laatste twee maanden van het jaar zijn aangebroken komen ook de vragen naar de kerstvieringen op 24 december weer volop tot ons. Voor het volledige overzicht van de vieringen verwijs ik u graag naar de website. Voor de kerstvieringen op 24 december (20.00 uur en 22.00 uur) zijn toegangsbewijzen nodig. Die zijn vanaf **1 december a.s.** gratis verkrijgbaar bij de desk achter in de kerk. Wel vragen wij om een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het kerstfeest.

Met een hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis

Kinderen

Geven vanuit je hart. Daar gaan we het zondag over hebben.
Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.

QR-code (voor donaties)



Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!



Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers

Zondag 10 november 17.00u: Vespers van de 32e zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra *met commemoratie van St Maarten*

Zondag 17 november 17.00u: Vespers van de 33e zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora

Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zondag 10 november: Pater Jan Stuyt SJ

Celebrant zondag 17 november: Pastoor Eric Fennis en
Pastor Marc Timmermans

Liturgische muziek

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 9 november 17.00 uur Cappella Nicolai

Hear py prayer o Lord *Purcell*

Responses: Tomkins

Office Hymn: Glory to thee, my God TALLIS'S CANON

Psalm 146

Second Service *Byrd*

Let me know mine end *Greene*

Hymn: Jesu, the very thought of thee ST. BOTOLPH

Willibrordzondag

Zondag 10 november 10.30 uur Basilica Consort

Missa mon Coeur se recommande *Lassus*

Domine quinque talenta *Hakenberger*

Dominus regit me *Rogier*

Jesu dulcis memoria *Handl*