



**Nicolaas Nieuwsbrief
6 oktober 2024**

‘Ter overweging’

De lezingen van dit weekend spreken over het diepe geheim van de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Vanuit het boek Genesis horen we God zeggen dat het niet goed is dat de mens alleen blijft.

Zo verklaart het boek van de Schepping waarom in alle tijden en alle culturen een jongen en een meisje op zoek gaan naar elkaar om geleid door de liefde elkaars leven te delen.

Nu hoeft iemand die niet getrouwd is toch niet altijd jaloers te zijn op iemand die dat wel is: alles heeft zijn voor en tegen. De werkelijkheid is meestal niet zo als romantische verhalen ons willen doen geloven; in het huwelijk is er voor velen ook eenzaamheid. Niemand kan blijven staan bij de eerste verliefdheid: die vlinders in je buik vlieger weer weg. Getrouwd zijn, en iedere andere duurzame relatie kent zijn ups en downs, vreugde, verdriet en zorgen. Er is geen liefde zonder lijden.

God maakt uit de mens een man en een vrouw. Daarmee geeft Genesis aan dat de man en vrouw gelijkwaardig zijn, evenveel waard in Gods ogen. Dat was toen bepaald niet vanzelfsprekend, zoals we nu nog in sommige landen kunnen zien. Man en vrouw zijn gelijkwaardig.

Niet dat een man en vrouw hetzelfde zijn: iedere mens is weer anders, dat is juist het mooie aan de schepping. Man en vrouw ervaren en beleven dingen anders.

Ze zijn al gemaakt om elkaar geestelijk en lichamelijk aan te vullen: ze zijn ‘complementair.’ En als we op een bepaald moment haarscherp aanvoelen hoe de ander iets beleeft, weten wat de ander denkt en voelt en dat respecteren en rekening mee houden, dan zijn we voor een stukje uitgestegen boven ons ‘ik’. Dan zijn we pas echt ‘niet alleen.’ ‘Jij bent been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees’ dat duidt er ook op dat je het diepste wilt delen en voor de ander wilt leven.

En daarbij kan ons geloof ook een grote kracht zijn.

Als we Gods liefde ontvangen en een beetje aanvoelen dat Hij veel van ons houdt, zal dat ons ook helpen degenen lief te hebben met wie we dagelijks leven.

Bijzonder concert

Op **zaterdag 5 oktober** is er in onze Basiliek een bijzonder concert. Het Duo Calyptura, bestaande uit Marlon Valk en onze eigen organist Jos Maters, speelt op orgel en saxofoon werken van Poulenc, Milhaud en Alain. Het concert begint om 20.15 uur. Verdere informatie vindt u op www.muzeikindenicolaas.nl

Deurcollecte Wereldmissiedag voor kinderen

Deze zondag van oktober wordt in onze katholieke kerk wereldwijd de Wereldmissiedag voor kinderen gehouden. Het landelijke Missio roept kinderen op voor andere kinderen die in lastige omstandigheden leven iets over te hebben. Dit jaar heeft Missio gekozen voor een project in Papua Nieuw Guinea. Voor dit mooie doel wordt zondag een deurcollecte gehouden. Maar u kunt ook op een andere manier bijdragen. Zie daarvoor de meegestuurde flyer. Voor verdere informatie verwijs ik u naar www.missiokids.nl

Zondag 27 oktober start 750 jaar Amsterdam

Op zondag 27 oktober a.s. start in Amsterdam het 750 jarig jubileum van de stad. In de avond is er een groot openingsconcert in de Ziggo Dome. Die ochtend is er in onze Nicolaasbasiliek een feestelijke Eucharistieviering die rechtstreeks op NPO 2 wordt uitgezonden. Bij die gelegenheid wordt het koor muzikaal begeleidt door 5 koperblazers van het Concertgebouworkest. Onder andere klinkt dan het I was glad van Parry. Vanwege de verwachte drukte worden de parochianen in de gelegenheid gesteld om de komende zondagen een gratis toegangsbewijs af te halen na de vieringen bij de desk achter in de kerk. Iedereen is welkom, maar dan bent u verzekerd van een plek. Let op: de viering begint op 27 oktober a.s. om **10.00 uur!!**

Met een hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis

Kinderen

Laat de kinderen bij Jezus komen

Je bent welkom om 10:30 in de Joop Stam zaal.

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)

Van maandag t/m zaterdag: 12:15 – 15:30 uur.



QR-code (voor donaties)



Uw donatie via onderstaande QR code zal uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en restauratie van onze Orgel. Waarvoor onze hartelijke dank!

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers

Zondag 6 oktober 17.00u: Vespers van de 27e zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora

Zondag 13 oktober 17.00u: Vespers van de 28e zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra

Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zondag 6 oktober: Pater Ben Frie SJ

Celebrant zondag 13 oktober: Pastoor Eric Fennis

Liturgische Muziek

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Zaterdag 5 oktober 17.00 uur

Basilica Chorale

O Lord the maker of all thing *Mundy*

Responses: *Ayleward*

Office Hymn: Father, hear the prayer we offer *SUSSEX*

Psalm 8

Evening service *Gibbons*

Blessed are all they *Gibbons*

Hymn: Love divine, all loves excelling *BLAENWERN*

Zondag 6 oktober 10.30 uur

Basilica Consort

Missa Percussit Saul *Croce*

In voluntate tua *Rota*

Beati omnes *Aichinger*

Livestream Heilige Mis

De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden.

De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of the Mass

Please note that our church service on Sunday is livestreamed in Nicolaas TV.

The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.